



Nieuwsbrief 5, September 2014



Beste vrienden van ORISSA ZAL LEVEN!

### Doelstelling en doelgroep

Een zelfstandig onafhankelijk bestaan voor de bevolking van Odisha te ontwikkelen is een traject voor een lange adem. De opleiding van jongeren is een eerste belangrijke stap om een krachtig, steunend ontwikkelingsproject te creëren. Het directe doel van onze stichting is het bouwen, in stand houden en ontwikkelen van een meisjesschool met verblijf.

- ✚ De streek Orissa waar onze meisjesschool staat is van naam veranderd: Orissa is Odisha geworden. Onze stichting blijft ORISSA ZAL LEVEN!
- ✚ ORISSA ZAL LEVEN! werkt nauw samen met het Nava Prabhat Public Charitable Trust in India, waardoor de ontwikkeling van de meisjesschool degelijk ingebed is in de hulpverleningsstructuur ter plaatse.
- ✚ Momenteel zijn er bijna 30 meisjes die onderwijs krijgen. Bhagaban Dev de oprichter streeft ernaar 100 meisjes die kans te geven. Nu komen de meisjes uit de directe omgeving omdat er nog geen overnachtingsmogelijkheid is. Zodra de huisvesting in orde is zullen meisjes uit heel Odisha onderwijs kunnen krijgen bij 'onze' school.
- ✚ De meisjes krijgen hoofdzakelijk in twee leeftijdsgroepen onderwijs. Inmiddels in hun eigen school met op dit moment 2 klaslokalen. Opvallend is dat er geen tafels en stoelen in de lokalen staan. De meisjes en leerkracht voelen zich, gezien de foto's, comfortabel in kleermakerszit voor het schoolbord.



- ✚ Sommige van 'onze' schoolmeisjes hebben de beschikking over een fiets, wat hun veiligheid onderweg verhoogt. Enige tijd geleden stond daarover een uitgebreid artikel in De Volkskrant met de kop 'Met de fiets komen meisjes wél naar school'. Het artikel zegt dat het analfabetisme daardoor met 30% is gedaald in 7 jaar tijd. Desondanks blijft het levensgevaarlijk, ook in Odisha, als meisjes alleen over straat gaan. Juist daarom is huisvesting bij de school noodzakelijk.



*Vrouwen uit Odisha met olifanten in het geld*

- ✚ Tot voor kort kwamen de olifanten uit Delhi. De afgelopen periode is eraan gewerkt om de productie door vrouwen uit onze eigen streek Odisha te laten doen. Dat is gelukt. Daardoor vloeit een deel van de winst naar de vrouwen. En vrouwen, moeders, besteden hun geld aan hun gezin, dat is bekend. De giften die wij in Nederland voor de geluksolifanten krijgen gaan direct naar de meisjesschool. Er komt nu een zending van wel 10.000 olifanten!
- ✚ Francois Verhaart van Gelders Global Forwarding steunt onze stichting in natura door het transport van de geluksolifanten voor zijn rekening te nemen. Hij verzorgt met zijn transportbedrijf de verpakking en het vervoer van de 10.000 geluksolifanten. En dat doet hij nauwgezet, alsof het om levende olifanten gaat. Als dat geen geluk is ... !?



*Olifanten op transport*



*Geluksolifanten maken voor de meisjesschool*

- ✚ De Sint en de Kerstman zijn in aantocht. Dé tijd voor onze geluksolifanten. Ze staan al te trappelen. De boom in met de geluksolifanten? Dat kan! Ze zijn verkrijgbaar met en zonder lus. En zoals velen al weten: ze kunnen in consignatie gegeven worden om giften te realiseren. Dat werkt geweldig want de olifanten verkopen zichzelf door hun kleurrijke uiterlijk.
- ✚ Manini als voorbeeld voor de andere meisjes op de Nava Prabhat school, heeft de wens dokter te worden wat ook op de film van onze website te zien is. Hieronder haar brief naar een vriendin waarin ze over haar leven op de ashram, school, schrijft en over haar verlangen arts te worden. Een goede dokter wil ze zijn!

ସିୟସିୟ ମିଉସିୟମ୍

ନମଃ ସ୍ତୁତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣାମେନାମ୍ । ମୁଁ ତୋତେ କଲ୍ମଶେ ଯେତେ । ପ୍ରମ ଦେବିତା  
 ନମନାନ୍ତୁ ତୋତେ ନମନାନ୍ତୁ ନାଶିତ୍ ଦେବି । ମୁଁ କହୁଥାନ୍ତି  
 ଯୋଗୀ କେତେ ତୁମେ ମୁଁ ପା ହେବୁ ଯେ । ମୁଁ କହୁଥାନ୍ତି  
 ମୁଁ କହୁଥାନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଯିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।  
 ମୁଁ ସମାଜନିୟା ପୁସ୍ତକକୁ ନକହୁଡ଼ାଏ ଆଶ୍ରମରେ ପଢ଼ାଏନୁ ।  
 ମୁଁ କାନ୍ଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଯେଉଁଠି । ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ୨୦  
 ଚାଲି ଛାଡ଼ି ଦେବୁ । ଆଶ୍ରମରେ ଖାନ୍ତେ ସୁଖପଣ ଆସି  
 ସୁଧ୍ୟରୁ ଆମ କହୁଥାନ୍ତି କୃଷିକର୍ମରେ କୁଲି ଯାଆନ୍ତି  
 ସେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଯୋଗୀଙ୍କରେ ତୁମେ ମୁଁ କୃଷିକର୍ମରେ କୁଲି  
 ଚାଲୁଥାନ୍ତି ସେବାଦାତ୍ତ । ମୁଁ ଖୋଟ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତିକଳ୍ପି  
 କରୁଥାନ୍ତି କୁଳିଦାତ୍ତ । ମୁଁ ତୁମେ ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦୁଇଦିନ  
 କି ଦିନେ ଯାଆନ୍ତି । ତୁମେ କୁଳି ଯାଆନ୍ତି କେତେ  
 ଖୋଟ ରାତି କୁଳି ଯାଆନ୍ତି । ତୁମେ କେତେଦିନ କୁଳି ଯାଆନ୍ତି  
 କୁଳି କେତେ ରାତି କୁଳି ଯାଆନ୍ତି । ତୁମେ ପ୍ରତି ଦିନେ କି  
 ଯାଏ ମୁଁ କିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ମନେ କହୁଥାନ୍ତି । ତୁମେ କିଲେ  
 ତୁମେ କିଲେ ମଧ୍ୟ ବନାବେ କୁଳି ଯାଆନ୍ତି । ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ  
 ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ କୁଳି କୁଳି କିଲେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କୁଳି  
 କୁଳି । କୁଳି କିଲେ କି ଦିନେ କିଲେ କୁଳି କିଲେ  
 କୁଳି କିଲେ କିଲେ କିଲେ ନାନୀ ଯାଆନ୍ତି



- ✚ Voor iedere leerling is maandelijks een bedrag van € 35,00 nodig voor verblijf, onderwijs en medische verzorging. Het is mogelijk een meisje te steunen. Helpt ú mee, om een meisje één of meerdere maanden, of een jaar kansen te geven?
- ✚ Het streven is om, net als voorgaande jaren, **minimaal € 5.000,00** te doneren aan de meisjesschool. **Helpt u mee?**

**Dank** aan onze sponsors. De één doneert incidenteel, een ander maandelijks of tweemaal per jaar, een ander zet zich in door geluksolifanten in consignatie te nemen, weer iemand zorgt voor transport vanuit India ... Onder onze donateurs zijn ook bedrijven of bedrijfjes die ons structureel steunen. Dat helpt!

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie [www.orissazallevan.nl](http://www.orissazallevan.nl)  
 Stichting ORISSA ZAL LEVEN! rek.nr.19 83 97 259 t.n.v. ORISSA ZAL LEVEN!

Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!  
 Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot

