



Nieuwsbrief 1, juni 2011



Inhoud

- De Nederlandse stichting 'ORISSA ZAL LEVEN!'
- Doelstelling en doelgroep
- Olifanten in beweging
- De eerste steen
- Contactgegevens
- Dank!

De Nederlandse stichting 'ORISSA ZAL LEVEN!'

Nog voor 2011 was de Nederlandse stichting een feit. Ook is inmiddels de website in de lucht: www.orissazalleven.nl geeft alle informatie over de doelstelling en de activiteiten. Daar is ook een link te vinden met de film over het project. Er is een ANBI keurmerk waarmee de stichting door de belasting erkend wordt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doelstelling en doelgroep

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van de bevolking in Orissa te India om een zelfstandig onafhankelijk bestaan te ontwikkelen. De opleiding van jongeren is een eerste belangrijke stap om een krachtig steunend ontwikkelingsproject te creëren.

- Het huidige hoofddoel is het bouwen van een **meisjesschool** en ondersteuning aan de inmiddels bestaande jongensschool.
- Verhogen/ontwikkelen infrastructuur en medische zorg
- Verbeteren irrigatie en ecologische ondersteunende landbouw
- Inschakelen en verenigen van organisaties met het project en het implementeren van groene energie

Olifanten in beweging

De geluksolifant is het symbool van de stichting ORISSA ZAL LEVEN. Geluk voor de meisjes in Orissa, omdat de olifant helpt bij het realiseren van een meisjesschool, en ... geluk voor degene die deze olifant cadeau krijgt of geeft!

Mooi nieuws is, dat er onder de olifanten al een hele beweging op gang is terwijl de formaliteiten rond de oprichting van ORISSA ZAL LEVEN! nog maar net zijn afgerond.

Er zijn olifanten in beweging gekomen als:

- cadeau op een yogaschool
- traktatie bij een verjaardag
- versiering op een gedekte tafel
- kracht voor zieke mensen
- geluk voor iemand met een nieuwe baan
- afscheidscadeautje bij de opheffing van een bridgeclub



Ook is er een kudde olifanten op reis gegaan om in Engeland geluk te brengen.

Het is een feest om te zien wat de olifanten teweeg brengen. Zo gauw je ze in huis hebt trekken ze de aandacht. Ze zijn het onderwerp van gesprek, jong en oud gaat er mee aan de gang: plaatst ze in rijen, stapelt een groep als in een circusact, of laat ze knuffelen - twee aan twee. En zo zet de beweging van het geluk zich voort: olifant na olifant na olifant ... ORISSA ZAL LEVEN!

Er zijn al meerdere geldelijke donaties binnengekomen: tot nu toe ruim € 2.500,00, soms met een duidelijke achtergrond of reden:

- van een studiegroep
- van de opbrengst van een hobby
- een gift aan i.p.v. cadeautjes op een feest

De eerste steen

Ongeveer tegelijkertijd met de oprichting van de Nederlandse stichting 'ORISSA ZAL LEVEN!' vond in India de ceremonie van de eerste steenlegging voor de meisjesschool plaats. Wat een goed voorteken dat, op zover uit elkaar liggende plaatsen in de wereld, tegelijkertijd zo'n fundamentele gebeurtenis plaatsvindt voor de meisjes in Orissa! Hieronder twee foto's van de rituelen bij de plechtigheid. Rechts in het wit legt Bhagaban Dev, oprichter en initiatiefnemer van de jongensschool en de op te richten meisjesschool, samen met een Swami de eerste steen. Het begin is er! Ondanks dat de financiële middelen nog niet toereikend zijn, is er gestart met de bouw van de meisjesschool. Nu maar hopen dat er geen stagnatie ontstaat door een tekort aan geldelijke middelen. Ook in Duitsland en India wordt geld ingezameld voor 'ons' eerste doel. Helpt u, vanuit Nederland, ook mee bouwen om de kansen van de meisjes uit Orissa te vergroten?



Contact

Stichting ORISSA ZAL LEVEN!

www.orissazallevan.nl

rek.nr. 19 83 97 259

t. n. v. ORISSA ZAL LEVEN!

**Dank! voor uw steun aan de meisjesschool,
ORISSA ZAL LEVEN!**



Hannah Wiggins, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker